

Januari - maart 2019



## H. Willibrordus

### Glas-in-lood ramen

De oude kerk van Obbicht was in het begin van de 20e eeuw een heel arme kerk; kaal, geen afgewerkte vloer, weinig meubilair, etc. Diverse geestelijken hebben toentertijd geijverd voor een verfraaiing van de kerk, onder andere door het aanbrengen van glas in lood ramen.

De oproep van de geestelijkheid kreeg weerklank binnen de parochie en in de loop der jaren zijn door diverse personen, verenigingen en burgers van Obbicht meerdere glas-in-lood ramen gesponsord, zo blijkt uit de oude notulen van de parochie. In de jaren '60 is de kerk verkocht aan de gemeente Obbicht en Papenhoven en is de nieuwe moderne kerk gebouwd. Weer later is de oude kerk gesloopt en zijn de oude glas-in-lood ramen gedemonteerd en opgeslagen in het gemeentelager.

Helaas is dat niet erg vakkundig gebeurd waardoor veel ramen beschadigd c.q. volledig vernield zijn geraakt. In de jaren '80 is het grote raam na een restauratie in opdracht van de parochie alsnog gered kunnen worden. De overige ramen (c.q. scherven) waren in een dusdanige staat dat het toenmalige kerkbestuur hier geen heil meer in zag om ze te restaureren en de financiën hiervoor op te brengen. Gelukkig hebben we in Obbicht een vereniging die cultureel erfgoed heel na aan het hart heeft liggen: het Ecrevissecomité.



Door middel van het project "Glaskunst langs de Maas" (hetgeen een internationale waardering heeft gekregen in de vorm van de Europese "Prijs van de Europese Burger") is het hun gelukt om een raam te restaureren aan de hand van de restant scherven (Gerlachus raam) en een raam geheel nieuw te reconstrueren op basis van oude foto's en een enkele scherf (Maria raam). Op 24 juni 2018 heeft het Ecrevissecomité de 2 ramen overgedragen (via een bruikleenovereenkomst)



aan de parochie in het kader van het 50 jarig bestaansfeest van de nieuwe kerk. Aansluitend heeft de parochie ze in overleg, op een mooie plek opgehangen in de kerk en voorzien van de juiste verlichting. Het zijn twee schitterende juweeltjes geworden.

Mooie kunst, een uniek project met een prachtig verhaal en het behoud van iets wat de parochie zelf heeft gesponsord in het verleden.

We nodigen u van harte uit om tijdens een dienst deze unieke ramen te komen bewonderen. Het is de moeite waard.