



Fietstocht langs 12 monumenten met Maaslandse gebrandschilderde ramen

Zaterdag 9 en zondag 10 september kunnen kunst- en fietsliefhebbers niet alleen genieten van de rust en de natuur van de Nederlandse en Belgische Maasdorpen, maar tevens zijn de glas in loodramen van een aantal Maaslandse kerken te bezichtigen.

Startpunt aan de Nederlandse kant is de Harmoniezaal, Koestrat 8 te Obbicht, waar een expositie van het project Glaskunst langs de Maas te bewonderen valt. In de media is de afgelopen maanden al enkele malen melding gemaakt van het initiatief van het Ecrivissecomité uit Obbicht om 2 glas in loodramen uit de Oude kerk van Obbicht van 1903 te laten restaureren. Van de ramen waren alleen nog glasscherven over. Het resultaat kunt u op de open monumentendagen met eigen ogen aanschouwen. In de Harmoniezaal, worden dan ook

17 glas in lood ramen uit de privé collectie van Harrie Kösters tentoongesteld.

In de harmoniezaal is tevens het boekje Open Monumentendag gratis te verkrijgen, waar achterin een fietsroute is opgenomen van ongeveer 30 km, die via de Catharinakerk van Grevenbicht, naar de kerken van Born, Holtum en Roosteren leidt. Deze kerken zijn op 9 en 10 september van 10.00 -17.00 uur open geopend en u kunt daar de glas in loodramen bekijken.

De route voert vervolgens naar Maaseik, naar de gerestaureerde Catharinakerk. Hier worden op zondag 10 september vanaf 14.00 uur ook rondleidingen gegeven. In Maaseik is ook de prachtige Kruissherenkerk in de Bosstraat te bezichtigen, waarna de tocht langs de bedevaartkerk van Heppeneert voert, waar Onze Lieve Vrouw van Rust eventueel haar werk kan doen.

In een rustig tempo gaat de tocht dan naar de Petruskerk in Elen, naar de kapel van OLV van Bijstand en de St. Elisabethkerk in Stokkem. Via de veerpont van Meeswijk gaat de weg naar Obbicht waar de route wordt afgesloten.

Cafeetjes, terrasjes onderweg en in Obbicht zorgen ervoor dat er voldoende valt (na) te genieten.

Over de te bezoeken kerken is een boek gemaakt in fullcolour waarin een korte geschiedenis van elke kerk, een aantal foto's van ramen in die kerk met de verhalen achter die ramen. Deze boekjes zijn te koop in de Harmoniezaal te Obbicht en in Maaseik (Catharinakerk).

Uiteraard is de fietstocht ook over 2 dagen te verdelen.

